

«Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΤΗΣ» - ΑΛΚΗ ΖΕΗ

ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ – ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2016 - 17



Εξώφυλλο από το βιβλίο της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ:
Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της
Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ

Η ομάδα φιλιαναγνωσίας του σχολείου μας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2016 – 17 μελέτησε το βιβλίο της Α. Ζέη «**Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της**». Μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε για το πρόβλημα των ναρκωτικών στο οποίο αναφέρεται το βιβλίο, να προβληματιστούμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι η πραγματική ζωή είναι αυτή που ζούμε με τις δυσκολίες και τις χαρές της κι όχι οι ψεύτικοι παράδεισοι που μας υπόσχονται ευτυχία και ευημερία σε ακριβή τιμή.

Με αφορμή το συγκεκριμένο βιβλίο προχωρήσαμε σε ποικίλες δραστηριότητες.

Αυτές ήταν :

❖ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ

- Κωνσταντίνα τυλιγμένη στις αράχνες της (Μουσική: Henryh Wieniawshi: *Etude Caprice No1, opus 18*)



- Η Κωνσταντίνα βουλιάζει...
(Μουσική: John Williams: Theme from "Schindler's list")



❖ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΚΗΝΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΚΗΝΗ 1^η: Η λαίδη Ντι στο σπίτι της Κων/νας



ΣΚΗΝΗ 2^η: Η Κωνσταντίνα με τη γιαγιά της



ΣΚΗΝΗ 3^η: Επιστροφή στη ζωή



❖ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (εμπνευσμένα από το βιβλίο)



Η Κωνσταντίνα της Γερμανίας



Η Κωνσταντίνα των ναρκωτικών



Η συμφιλίωση



Κουκουβάγια... μικρή σαν την Κωνσταντίνα

Μπλεχμένη στις αράχνες

Βρέθηκα μπλεχμένη στις αράχνες
Σαν λειψανάκι εγώ μικρό
Να θέλω να ξεφύγω
Και να μην μπορώ

Προσπαθώ να ξεμπλεχτώ
Μακάρι να μπορούσα να κρυφτώ
Παλεύω με τον δικό μου εαυτό
Να καταφέρω εγώ να λυτρωθώ

Την άκρη της κλωστής ψάχνω να βρω
Να διαλύσω τούτο τον ιστό
Να ξεφύγω από δω
Θα ζήσω, θα ελευθερωθώ.

❖ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

« Άμα δεις τα παιδιά»

Μουσική: Γιάννη Βαρδή

Στίχοι: Αντώνης Ανδρικήκης

Στις δράσεις της ομάδας συμμετείχαν οι μαθήτριες / τές με συγκεκριμένους ρόλους:

- ΑΦΗΓΗΣΗ: Σχοινά Βασιλική
- ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ:
Βιολί: Τσιώνας Χρήστος- Εφραίμ
Πιάνο: Τσιώνας Αντώνιος
Σκηνοθεσία- Χορογραφία: Μουρδουκούτα Ελένη

Αράχνες:

Γραμματικοπούλου Σωτηρία

Μουρδουκούτα Ελένη

Λιάσκου Ναταλία

Οικονομάκη Αικατερίνη
Παπαλάνη Μαρία
και η μικρή Βίτσου Αμαλία

- **ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:**

Κωνσταντίνα: Τούρζα Μαρία

Λαίδη Ντι: Κόκα Τζοάνα

Γιαγιά Φάρμουρ: Γραμματικοπούλου Σωτηρία

Υποβολέας: Βασιλείου Βασιλική

- **ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:**

Ποίημα: Έγραψε η Γελαδάρη Μαρία- Δέσποινα

Ζωγραφική: Σαγάνη Ευαγγελία

Τρισδιάστατα έργα: Τούρζα Μαρία

Ψηφιδωτό «Κουκουβάγια», με φυσικούς καρπούς(όσπρια): Βίτσου Αμαλία

- **ΤΡΑΓΟΥΔΙ**: Συμμετείχαν όλα τα παραπάνω παιδιά καθώς επίσης η Σακελλαρίου Πελαγία.

Ένα μέρος των δράσεών μας παρουσιάστηκε στους μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου μας κατά την θεματική εβδομάδα.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ:

Μαυρομιχάλη Δέσποινα, φιλόλογος

Ταγκαλάκη Ευθυμία, θεολόγος